

# Antoniuschool

## Nieuwsbrief



### Nummer 4 | 20 november 2020

#### Teamnieuws

Juf Nikita is donderdag 5 november bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Ian. We feliciteren Nikita en Mark.

#### Terugblik ballet/opera groep 3-4-5

De groepen 3,4 en 5 zouden dit schooljaar naar een opera- of balletvoorstelling gaan in de Stopera. Door Corona kon dit helaas niet doorgaan. We hebben er samen met de Stopera voor gezorgd dat de Opera en het Ballet naar ons toe kwamen.

Maandag 26 en dinsdag 27 oktober hebben de kinderen van groep 3,4 en 5 een workshop dans en opera gevolgd waarin ze van alles hebben geleerd. Van de posities van het ballet, tot waarom een opera zanger(es) geen microfoon hoeft te gebruiken bij een optreden. Natuurlijk hebben ze ook zelf gedanst en gezongen. Na deze workshops hebben de kinderen een klein optreden gegeven. Als verrassing was er een echte operazangeres. Deze zangeres zong een mooi lied tegen de maan. Samen met de kinderen zong ze een lied over emoties. Ook dansten de kinderen samen met 2 juffen van het Nationaal Ballet een stukje uit de Notenkraaker. Met z'n allen hebben we genoten van de workshops en de optredens.

#### Terugblik 10-minuten gesprekken

"Lukt het?", "Je hebt de microfoon nog niet aan", "Gek hè?". Zomaar wat kreten die we vaak hebben gehoord bij de digitale 10-minuten gesprekken. Bij bijna alle ouders is het gelukt. Zo hebben we weer wat geleerd met elkaar. We kijken terug op fijne gesprekken. Laten we hopen dat we bij de rapportgesprekken in maart elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

#### Inspectie bezoekt SKOA bestuur

Op 20 oktober heeft de Inspectie voor het onderwijs een onderzoek uitgevoerd bij de SKOA (Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer). Vanwege de Covid-19 situatie is het onderzoek beperkt tot alleen een gesprek met het bestuur. In dit gesprek ging het met name over hoe het bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit en hoe de scholen de afgelopen periode hebben ervaren.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico's zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen.

#### Schoolzwemmen

Sinds 19 november mogen de zwembaden weer open. Dit betekent dat het schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4 weer doorgaat.

#### Geen open avonden middelbare scholen

Er zijn dit jaar helaas geen open avonden op de middelbare scholen. Het voortgezet onderwijs presenteert zich dit jaar op een andere manier aan de groep 8 leerlingen. De ouders van groep 8 worden op de hoogte gesteld.

#### Eerder ophalen groep 1-2-3 op vrijdag

Dagelijks kunnen de kinderen uit de groepen 1-2-3 een kwartier eerder gehaald worden om zo de drukte op het plein meer te kunnen spreiden. Op vrijdag is het pas mogelijk met auto's het plein op te komen om 11.50 uur voor auto's. De OBS heeft pauze tot deze tijd, waardoor de kiss & ride niet eerder open kan. Komt u toch eerder, dan verzoeken wij u te parkeren bij het dorpshuis of elders in de wijk. Op de fiets of lopend kunt u via het hek bij de Antoniuschool het plein op.

## Corona

Wanneer uw zoon of dochter gaat trakteren in de groep vragen wij u voorverpakte traktaties mee te geven. We willen u eraan herinneren op het plein 1,5 meter afstand te houden van elkaar en zo snel mogelijk naar huis te gaan wanneer u uw kind gebracht of gehaald heeft.

## Sint

Vrijdag 4 december komen Sinterklaas en de Pieten bij ons op school.

De kinderen mogen die ochtend eerst gewoon naar de eigen klas. De groepen 5, 6, 7 en 8 nemen hun gemaakte surprise, in een vuilniszak met daarop de naam van degene voor wie de surprise is, mee naar hun klas en leveren deze voor schooltijd in.

Helaas kunt u dit jaar vanwege de voorschriften niet blijven kijken als ouder. Wij vragen u om na het brengen van uw kind naar huis te gaan. Wanneer alle ouders weg zijn, gaan wij naar buiten en wachten wij de Sint bij de Kiss en Ride op. Het is niet de bedoeling dat de ouders rond het plein blijven staan. U kunt thuis online meekijken met de aankomst van de Sint via onze website. De 'twitch stream' komt online vanaf 8:30 uur.

Na de aankomst gaan alle kinderen weer met hun juf of meester naar binnen om daar verder feest te vieren. De onderbouw gaat alleen de ochtend naar school en de bovenbouw heeft een continuooster tot 14.00 uur.

## Ouderbijdrage

Onlangs zijn per e-mail de facturen voor de ouderbijdrage verzonden. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben, wilt u dit dan laten weten via [penningmeesteror@rkantoniusschool.nl](mailto:penningmeesteror@rkantoniusschool.nl)? Als u de factuur wel heeft ontvangen, maar per ongeluk vergeten bent te betalen: bij deze een herinnering. Bij het betalen kunt u de melding krijgen dat de rekening op naam staat van Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Dat is correct, de rekening staat inderdaad op naam van de stichting van de school.

## Schoolfotograaf

De foto's zijn [online te bestellen](#). Uw kind heeft een kaartje met een inlogcode voor de digitale omgeving.

## Nieuws uit de kerk | Wereldmissiedag | Eerste Communie

In oktober was het Wereldmissiedag in de kerk. Daarvoor kregen de kinderen een spaarzakje om iets te sparen voor de kinderen in West-Afrika. In de kerk en op school zijn 286 zakjes ingeleverd, met daarin totaal €766,79. Wat een prachtige opbrengst. Namens de kinderen in West-Afrika: heel hartelijk dank!

In november begint de werkgroep Eerste Communie met het nieuwe Eerste Communie project. We beginnen met een bezoekje aan de groepen 4, waar we de kinderen een PowerPoint laten zien wat de Eerste Communie inhoudt. Diezelfde dag krijgen de ouders een brief via de mail met informatie over de Communie. Daarin staan ook de gegevens voor het aanmelden. Zit uw kind in groep 5-8 en bent u ook geïnteresseerd in de Eerste Communie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de kerk: [stjangeboorteseccretariaat@live.nl](mailto:stjangeboorteseccretariaat@live.nl)

## De Tijdmachine | Antonius 111 jaar

*Dit schooljaar vieren we 111 jaar Antoniuschool. In elke Nieuwsbrief leest u een leuk weetje of een verhaaltje over de geschiedenis van onze school. Deze keer meester Louis Bakker die veel wandelende takken in Kudelstaart heeft gebracht.*



*Meester Louis staat aan de rechterkant*

### **School in het weiland**

Toen ik op 1 augustus 1979 op de Antoniuschool (tegenover de huidige Albert Heijn) kwam werken, kwam ik in een mooi licht gebouw wat slechts enkele jaren oud was. Wij hadden toen ongeveer 175 leerlingen en 7 leerkrachten. Vanuit de school kon je over de weilanden helemaal uitkijken richting de Amstel. De koeien en enkele grote Belgische trekpaarden stonden te grazen achter de school. Echt een school voor mij, dacht ik, zo midden in de natuur. De plaatselijke supermarkt tegenover de school was nog een kleine houten keet. Kudelstaart begon te groeien en zo ook de school.

### **Muizen op de gang**

Dieren kon je in de klas nog gewoon houden. In de klas stond een grote bak met waterschildpadden die door de kinderen zo goed verzorgd werden met vlees en regenwormen dat zij groeiden als kool. Op een gegeven moment wisten de schildpadden het verschil niet meer tussen een regenworm en een kindervingertje. Toen werd het tijd om de schildpadden ergens anders onder te brengen. Ook hebben wij jarenlang Karelkje de Japanse Nachtegaal in de klas gehad. Karelkje is van ouderdom in de klas gestorven in een weekend. Nog nooit heb ik een klas zo treurig op een maandagmorgen gezien. Heel Kudelstaart was ook inmiddels voorzien van wandelende takken die veel kinderen thuis hebben gehad. De bak in de klas was altijd een groot succes. Later kwam er in de patio, die wij kregen toen de kleuterschool aan het hoofdgebouw werd gebouwd, een grote voliere met allerlei soorten vogels. Het schoolgebouw is ook altijd een favoriete plek voor muizen geweest. Menig gillende juf kwam nog wel eens langs omdat er weer een muis gevangen moest worden. In de berging aten zij altijd heerlijk van het papier dat daar lag opgeslagen.

### **Krijtbordborstels uitkloppen**

Het krijtbord dat wij hadden werd door een leerling een week lang schoongemaakt. Borstels uitkloppen, bord met een natte doek afnemen, datum op het bord schrijven. het was altijd een stoffig geheel. Vooral als er een borstel niet buiten, maar door een open raam werd uitgeklopt, dan kwam het krijtstof net zo hard weer naar binnen. Gym werd in het begin gegeven aan de Kudelstaartseweg in de gymzaal van de oude Antoniuschool. Een hele oude zaal waarvan ramen kapot waren en waar duiven op de rails van de touwen zaten te broeden. Dat het er niet helemaal schoon was zal niemand verbazen. Gelukkig konden wij al snel gebruik maken van de toen hypermoderne Proosdijhal die toen aan de rand van het dorp werd gebouwd en van alle gemakken was voorzien. Het kopiëren van materiaal voor de kinderen was een hele belevenis. In het begin maakte je een moedervel op een mechanische typemachine waar de letters werden ingeslagen. Een tekening kon je er met een metalen pen ook nog inkrassen. Dit moedervel werd op een stencilmachine gezet en zo draaide je de stencils met de hand eruit. De eerste stencilmachines moest je nog zelf inkten. Als een collega voor je iets te royaal met inkt was geweest, vlogen de inktspetters in het rond. Soms scheurde je moedervel en moest je weer helemaal opnieuw beginnen. Later werd een moedervel ingebrand op een inbrandmachine en kregen wij elektrische stencilmachines met automatische inkttoevoer. Dat was een hele verbetering.

Het schooljaar werd altijd gezellig afgesloten met een aantal vaste uitjes. Zo gingen wij altijd een dag vissen en een dag de polder in om te voetballen en slootje te springen. Voor veel kinderen was het altijd een sport om zo vies mogelijk thuis te komen.

Louis Bakker