

Antoniuschool

Nieuwsbrief



Nummer 2 | 17 september 2020

Teamnieuws

Vrijdag 18 september gaat juf Sonja trouwen met Gert-Jan. Wij wensen hen veel plezier op hun speciale dag. Met haar groep gaat ze ook nog op school trouwen. Informatie hierover volgt later aan de betreffende kinderen.

Dinsdag 29 september gaat juf Nikita trouwen met Mark. Wij wensen hen veel plezier op hun speciale dag.

Juf Marieke Buskermolen is donderdag 20 augustus met zwangerschapsverlof gegaan. Marieke en Dave verwachten in september hun tweede kindje.

Corona

In een aparte brief heeft u hier 11 september informatie over ontvangen. Vandaag kregen wij bericht dat een ouder van een leerling positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Er is geen nauw contact geweest met de ouder op school. De kinderen van deze ouder zitten preventief thuis. De groepen van deze kinderen zijn apart geïnformeerd via de e-mail.

Schoolfotograaf

In de week van 21 september komt schoolfotograaf Maaïke Cappon de kinderen fotograferen. Ze zal in de speelzaal beneden de foto's maken op een lichte achtergrond. De groepsfoto's worden gemaakt op dezelfde dag als de portretfoto's. Dit jaar hebben we voor een samengestelde groepsfoto gekozen omdat er regelmatig kinderen thuisblijven met verkoudheidsklachten en hierdoor de groep dan niet compleet is. De broers en zussenfoto's worden door de week heen gemaakt waarbij wordt begonnen in groep 8 en dan naar beneden wordt gewerkt. Vanwege COVID-19 worden er dit jaar geen foto's gemaakt van broertjes/zusjes die niet bij ons op school zitten. In onderstaand schema ziet u wanneer de portretfoto's worden gemaakt.

Het bestellen van de foto's gaat via de website van de fotograaf. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis.

	Maandag 21/9	Dinsdag 22/9	Woensdag 23/9	Donderdag 24/9	Vrijdag 25/9
ochtend	broertjes/zusjes	1-2ab/3acd	1-2cd/4d/5abc	1-2ef/6dab	1-2g/7cd/8ab
middag	broertjes/zusjes	3b/4abc		6c/5d/7ab	8cd

Studiemomenten team

In de vorige nieuwsbrief stond een klein foutje. Hierbij nogmaals de juiste tekst.

Op woensdag 28 oktober stond ook een vrije dag voor de kinderen gepland vanwege een studiedag voor de leerkrachten. De vrije dag vervalt, er wordt op deze dag (woensdag 28 oktober) gewoon lesgegeven. Alle vrije dagen staan op het jaarrooster op de website.

Formulieren ouderbijdrage

De formulieren voor de ouderbijdrage aan de ouderraad zijn deze week meegegeven met het oudste kind uit het gezin. Het zou fijn zijn als deze formulieren zo snel mogelijk weer worden geretourneerd via het oudste kind aan de leerkrachten. Alvast ontzettend bedankt!

Kinderboekenweek

Woensdag 30 september start de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema 'En toen..' Door de maatregelen omtrent COVID-19 zal er dit jaar geen schrijver naar school komen en is er helaas ook geen boekenmarkt. We besteden in de klassen extra aandacht aan het lezen.

Terugblik | Openingsviering

Op donderdag 3 september gingen we met alle groepen, verdeeld over 4 vieringen, weer naar de kerk om het schooljaar te openen. Het was een mooi gezicht, de lange slinger van kinderen die naar de kerk liepen. Het thema was dit jaar: Samen op weg.



Het koor zong onder leiding van juf Maartje

Juf Geeske of meester Danny heette ons welkom met een mooi verhaal. En pastor Marco las ons een verhaal uit de Bijbel voor over Mozes die met zijn mensen door de woestijn trok naar het land Kanaän. Bij het verhaal waren plaatjes die de kinderen in de kerk via de PowerPointpresentatie konden zien.

Ook had iedere klas weer een wens voor het nieuwe schooljaar bedacht. 2 kinderen uit elke klas mochten deze wens voorlezen bij de microfoon.

We zongen samen liedjes die we in de klas goed geoefend hadden en tenslotte was er nog een gedicht dat voorgelezen werd door een kind van groep 8. Pastor Marco sloot de viering af met een gebed en na het Antoniuslied, dat door de hele kerk galmde, gingen we weer samen op weg naar school om er een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.

Nieuws uit de kerk | Eerste communie

Op zondag 20 september is het eindelijk dan zover; de Eerste Communie. De kinderen die dit jaar de Eerste Communie doen zijn: Imke, Jakub, Yfke, Nicole, Rens, Timo, Nora, Olivia, Duby, Roxx, Silvijn, Weronika

Vanwege de Corona maatregelen kunnen er deze keer helaas alleen genodigden bij de viering aanwezig zijn. We wensen de kinderen en hun ouders een mooie en feestelijke dag toe!

Cultuurpunt Aalsmeer Inschrijven

Club Cultuur van Cultuurpunt Aalsmeer organiseert: muziek, theater, ballet, media lab, boetseren, graffiti en allerlei andere creatieve lessen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. De lessen worden gegeven op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Het aanbod is bedoeld voor alle kinderen op de basisschool in Aalsmeer of Kudelstaart. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan ieder kind, heeft elke cursus een maximum aantal deelnemers. Meer informatie op de website: <https://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/>

De Tijdmachine | Antonius 111 jaar

Dit schooljaar vieren we 111 jaar Antoniuschool. In elke Nieuwsbrief leest u een leuk weetje of een verhaaltje over de geschiedenis van onze school. Deze keer vertelt meester Andre Maas over zijn belevenissen toen hij zelf nog op de Antoniuschool zat.

Enkele herinneringen aan mijn lagere schooltijd op de oude Antoniuschool.

De school bestond in 1957 (toen ik voor het eerst naar school mocht) uit een kleuterschooltje en een lagere school. Het kleuterschooltje stond op de plaats waar nu het fysiotherapeutisch centrum is gevestigd. In dat gebouwtje stond een potkachel in de hoek en naast mij zat een jongetje die wat onrustig was en door zijn

gewiebel op zijn houten stoeltje achterover viel met zijn hoofd tegen de kachel en daar een beste buil aan overhield.

Later verhuisden de kleuters naar een ruimte achter de gymzaal van de Antoniuschool (nu het Antoniushof). Dat was een multifunctioneel podium waar ook toneelstukken werden opgevoerd en in de jaren 60/70 traden er bands op, georganiseerd door –THE MADNESS–.

Het schoolplein was klein en was omsloten door een ijzeren hek met twee toegangshekken die krakend opengingen. Als de school uitging stonden er altijd twee kinderen van de zesde klas buiten het hek om de uitstormende jeugd op te vangen zodat ze niet de straat oprenden maar veilig de stoep opliepen. Ik liep vaak naar een hoek van het hek waar twee spijlen opengebroken waren en waar ik me net door kon wurmen (was toen best slank denk ik).

Bij het naar binnen gaan van de school stonden we allemaal keurig 2 aan 2 in een lange rij te wachten tot de deur openging. Stond je niet goed of maakte je ruzie met iemand dan werd je door het schoolhoofd bij je oorlel gepakt en naar binnen gesleept ten aanzien van de hele school.

In de klassen stonden schoolbanken waar je met tweetallen in zat en rechtsboven zaten schuifjes waar glazen inktpotjes in zaten. Daar kon je leuke dingen mee doen zoals de paardenstaart van het meisje voor jou indopen. Je schreef met een kroontjespen die je steeds weer moest dopen, maar onderweg naar je schrift viel er wel eens een klodder van je pen en dat gaf een bende zeg. Dan had je een inktlap waarmee je de veroorzaakte schade mocht oplossen. Boze meester of juf natuurlijk waardoor je pen nog meer ging trillen en de ellende alleen maar erger werd.



Naar de gym was ook een feest. De vloer was van houten planken (voorloper van het laminaat) en zat redelijk vol met splinters. Gaf een pijnlijk effect als we zitvoetbal gingen doen en met je tere kinderbilletjes over de vloer moest schuiven. Adaptief onderwijs was er ook al. In de hogere klassen kregen de meisjes nuttige handwerken terwijl de jongens dan moesten cijferen.

Tot zover enkele beelden van mijn schooljeugd op de Antoniuschool van André Maas, sinds 1999 werkzaam op de Antoniuschool.

Andre Maas

In de volgende Nieuwsbrief meer!