

MISSIE:

Waarom wij bestaan...

Het verzorgen van primair onderwijs in Kudelstaart en omstreken vanuit een katholieke grondslag. Binnen de context waarin wij werken, zien wij de leerlingen als de eerste belanghebbende. Ons motto: *'Iedereen laten ervaren dat het goed is zoals je bent! Je mag er zijn!'*

VISIE:

Wanneer leerlingen onze school verlaten...

Wij streven ernaar dat iedere leerling die onze school verlaat, zelfvertrouwen heeft en zich goed voelt zoals hij of zij is, dat vinden wij belangrijker dan hoge Cito scores. Succes zit bij ons niet alleen in de leerresultaten van taal en rekenen, maar vooral ook in de opbrengsten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op wat de maatschappij van ze verwacht.

Wat ons uniek maakt is dat wij zo snel als dat kan onze leerlingen de verantwoordelijkheid willen geven over zijn of haar eigen ontwikkeling (leerproces) en dat we willen investeren in wat een leerling aan talenten heeft.

Waar wij in geloven...

- Iedere leerling is uniek. Leerlingen moeten gelukkig zijn en zelfvertrouwen hebben. Wij als Antoniuschool halen het maximale uit iedere leerling. In al onze afwegingen redeneren wij vanuit het belang van het kind.
- Leerlingen zo snel als dat kan verantwoordelijk maken voor zijn of haar leerproces.
- Goede leerkrachten maken het verschil. Niet alleen de leerling maar ook alle leerkrachten zijn en blijven uniek bij ons en krijgen ruimte voor hun eigen stijl.
- Ouders zijn zeer belangrijke partners tijdens de schooltijd van hun kinderen. Wij schakelen ze graag en dankbaar in op allerlei terreinen binnen de schoolorganisatie (van overblijf tot bestuur/bevoegd gezag).
- De school (schoolorganisatie, gebouw, systemen, directie etc.) ondersteunt optimaal de belanghebbenden leerlingen, leerkrachten en ouders.
- Wij (leerling, leerkracht, ouder en school) leren van elkaar. Dat kan alleen in een omgeving waarin alle betrokkenen zich veilig en vertrouwd voelen, zodat het geven en ontvangen van feedback één van de kerncompetenties zal zijn en blijven.

Wij zijn een katholieke school omdat...

- Wij geloven in het goede van de mens: iedereen is voor ons gelijk.
- Ons leven is leuk en verdient gevierd te worden. Wij geven het stilstaan bij en het vieren van belangrijke gebeurtenissen en feesten uit de katholieke geschiedenis een prominente plek binnen onze school.
- Wij verzorgen de (niet verplichte) deelname aan de eerste communie.
- Wij behandelen in alle groepen de verhalen uit de Bijbel en proberen samen met de leerling deze te vertalen naar de wereld van nu.
- Daarnaast staat de school open voor alle andere geloven en culturen. Tijdens de lessen worden deze andere geloven en culturen ook behandeld.

De pijlers van onze kernwaarden...

Groeien, respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid en transparantie.

Toepassing van deze pijlers door de hele school maakt de unieke sfeer van de Antoniuschool.